

Math Smeets: de oud leraar Frans die als reactie op de Nacht van Smeltzer lid werd van de sociaaldemocratie,

We hebben in Oirsbeek een interview met Math Smeets. Als rasechte Limburger is Math geboren in Maastricht in 1939. Hij heeft de oorlog daarom niet echt bewust meegemaakt maar kan zich wel -samen met zijn vrouw – vaag bepaalde zaken herinneren.

Als reactie op het wegsturen van het kabinet Cals-Vondeling (KVP en PvdA) door de KVP fractievoorzitter Smeltzer in 1966 werd Math lid van de PvdA. *Detail: in dat kabinet was het Joop den Uijl, toen minister van Economische Zaken, die namens het gehele kabinet een voorstel deed om de mijnen te sluiten, maar dat geheel ter zijde. Pas de KVP heeft tot mijnsluiting **besloten** in een kabinet met de VVD.*

Nadat hij in de jaren 60 Frans ging studeren aan de Universiteit van Nijmegen kreeg hij daar met de leer van Marx (*en Engels*) te doen.

Vanuit Nijmegen werd de stap gezet naar het leraarschap Frans aan het Michiel-lyceum in Geleen. Het echtpaar kwam eerst in Geleen en later in Oirsbeek te wonen. Waar ze tot op de dag van vandaag naar tevredenheid wonen. Het gesprek ging vervolgens over op het Frans leren.

Math is niet met de sociaaldemocratie opgegroeid. Zijn vader was een echte KVP-aanhanger, van het Rijke Roomse leven. Dat gaf wel eens strubbelingen in huize Smeets. Math stond als “rooie” bekend.

Math is actief lid van de PvdA geworden. Hij was een tijdje raadslid in de voormalige gemeente Schinnen, waar Oirsbeek onder viel. Hij was ook actief in de ouderraad van de basisschool. En hij is lid van de vereniging van eigenaren (VVE) van hun gezamenlijke binnentuin bij hun huis.

Hij bezoekt nog steeds trouw de ledenvergaderingen van de partij in de gemeente Beekdaalen, Hij heeft ten tijde van Wouter Bos overwogen om geen lid meer te zijn van de PvdA omdat toen met de VVD werd geregeerd. Maar hij heeft dat uiteindelijk niet gedaan. Hij is en blijft een overtuigd sociaaldemocraat.

We brengen het gesprek op 130 jaar Sociaaldemocratie in 2024 in Nederland.

Math heeft nog één van de oprichters van de SDAP, Willem Vliegen uit Maastricht, gekend. Willem Vliegen was, naast elf anderen, de 12 oprichters van de Sociaal Democratisch Arbeiders Partij (SDAP) de mede-voorganger van de PvdA. Zij werden wel de 12 apostelen genoemd. Vliegen was een Limburgs letterzetter (typograaf), dus medeoprichter van de SDAP en heeft de oprichtingsvergadering van de SDAP in augustus 1894 in Zwolle voorgezeten.

We sluiten af met een woord van dank voor spijs en drank. We zien elkaar volgende week op 1 mei in Doonder bij onze eerste 1 mei-bijeenkomst voor 80-plussers in de afdeling Beekdaalen.

Namens het bestuur van de PvdA Beekdaalen,
Rein Annema
Penningmeester en controller.